

Colmar, hoofdstad van centraal Elzas.

Velen van ons brengen hun vakanties door in Frankrijk. Is het niet aan de Middellandse Zee, dan wel in Parijs, de Auvergne, aan de Bretonse kusten of in de Alpen of in de Elzas, het land fascineert en bekoort. Afwisselend, mooi en het gevoel van vakantie begint op het moment dat men de grens passeert.



Op vele Franse postzegels kan men voorafgaand aan de vakantie of als souvenir aan een welbested bezoek veel fraaie steden en monumenten bewonderen. Zo gaf de Franse PTT in april van dit jaar een fraaie zegel uit van 56 cent, ontworpen door Pierre Albuisson, met daarop een afbeelding van de fraaie binnenstad van Colmar, prefectuur van Haut-Rhin een stad met ongeveer 70.000 inwoners.

Colmar ligt aan de voet van de Vogezen in een relatief vlak landschap op ongeveer 60 kilometer van Bazel en 65 kilometer van Straatsburg. Colmar werd gesticht in de 9e eeuw. Op een oorkonde uit 823 staat de stad vermeld als Columbarium, Latijn voor duiventoren. In 1226 werd Colmar een vrije rijksstad van het Heilige Roomse Rijk. In 1678, met de vrede van Nijmegen gesloten tussen de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Frankrijk, kwam Colmar bij Frankrijk, in 1871 kwam Colmar samen met Elzas-Lotharingen weer bij Duitsland, in 1918 werd het weer Frans en in 1940 volgde een Duitse bezetting en annexatie. Bij de bevrijding in 1945 werd Colmar opnieuw Frans.

In de perioden dat de stad bij Duitsland hoorde werd de naam geschreven als Kolmar. In Colmar zijn veel vakwerkhuisen uit de Middeleeuwen en de Renaissance, waaron-der la Maison des Têtes (het huis met de hoofden). De belangrijkste kerk is de Saint Martin. In de wijk Petite Venise (klein Venetie) zijn veel schilderachtige huizen aan de rivier de Lauch.



(Bron: KNBF-Nieuwsbrief nr. 003)